

Velkommen til min dagpleje.

Jeg hedder **Sus Frausing**

og jeg bor **Skolevej 10**

Mit telefonnummer er;

28 26 51 81.



Jeg bor i mit dejlige hus med en stor lukket have hvor der er plads og rum til børnene kan udfolde sig og fordybe sig. Der er bl.a. en hule under en troldhassel og stor sandkasse med masser af legetøj der er både græs og fliser så både store og små børn kan løbe kravle og cykle

Jeg er født i 1961 og jeg løber meget i min fritid. Jeg har bl.a. startet Skælskør løbeklub sammen med en veninde. Mit hjem er et ikke ryger hjem. Jeg bor sammen med Peter. Jeg har en datter fra 1984, som hedder Sascha og et barnebarn Ella fra juli 2016 og en bonus datter, Amalie som er fra 1990.

Jeg ser mig selv som positiv, glad, udadvendt, snakkende, fintfølelse og omsorgsfuld og prøver at være en god rollemodel for jeres barn og være en tydelig voksen.

Jeg er meget glad for mit job og har stort set altid arbejdet med børn. Jeg har været dagplejer siden 1987

Dagligdagen hos mig.

Jeg har 4 dagplejebørn og en gang i mellem har vi gæstebørn. Min hverdag afhænger meget af hvad min børnegruppes alder er. Men vi går for det meste en tur hver dag for at få frisk luft og opleve og se hvad der sker i naturen. Vi går i kirke en gang om ugen, både efterår og forår, hvor vi synger en masse sange og lærer kirken at kende.

Et af mine mange læremål er:

At børnene selv kan tage tøj på når de stopper hos mig og skal i børnehave, sådan at de ikke hver gang er de sidste der sidder og venter på og komme ud, fordi de ikke selv kan tage tøj på. Vi bruger også meget tid på at lære og tage hensyn til hinanden og vente på tur. Ordet "gode venner" bruger vi meget her hos mig/os.

Vi bruger meget tid på og lære farverne og kende Vi øver farver hver. Det er lige fra hvad farve tøj de har på. Hvad farve deres kop tallerken er. Hvad farve legetøjet har. Hvad farve bilerne har når vi går tur osv.

Vi fejrer selvfølgelig dit barns fødselsdag, går op i både påske og jul og har en masse traditioner, så børnene lærer om vores kultur.

Mine forventninger til jer som forældre.

- I må gerne sende en sms om aftenen hvis jeres barn er syg eller holder fri.
- At I smider skoene når I går ind - gulvet er børnenes legeplads.
- Husk en taske der er godt pakket efter årstiden. Sol creme, termotøj, gummistøvler osv.
- At I giver besked hvis I er forsinket. Jeg er villig til at hjælpe, hvis I kommer i nød.
- At vi er åbne overfor hinanden og at I kommer til mig hvis I føler der er noget galt.

Glæder mig til at møde jer

