

Velkommen til mit dagplejehjem

Trygt og roligt



Jeg hedder Anette og bor i et ikke-ryger hjem på Bragesvej 24. Jeg har været dagplejer siden 1993. Jeg har 2 store børn og en hund som hedder Simba.

Rummelighed, nærvær, omsorg og trygge rammer er noget jeg lægger stor vægt på. Jeg har været på kursus i børns sprog og er en del af det sproglige netværk hvor der er fokus på børnenes sprogforståelse og de forskellige måder at kommunikere på. Jeg bruger gerne baby tegnesprog samtidig med det talte sprog.

Dagligdagen hos mig:

- Vi går i formiddagslegestue hver anden uge (med mindre der skal tages specielle hensyn til et barn). Det foregår i Kvarterhuset. Derudover går vi i heldagslegestuen en gang om måneden i Gæstehuset på Skovvejen.
- Går på legepladsen, går ture og besøger andre dagplejere.
- Besøger børnehaven når pladsen er anvist.
- Til jul, fastelavn osv. bliver der lavet gaver, klippet og klisteret i det omfang børnene selv kan.
- Vi synger eller læser højt hver dag. Der bliver øvet i at tælle, lære farverne at kende, familiens navne, overtøj af og på, være med til at rydde legetøj op og lign.
- Ved fødselsdag bestemmer I selv om vi inviterer hjem til jer eller om I tager noget med i dagplejen. Jeg køber en gave.
- Dagplejebørnene får den samme sunde mad som resten af familien. Pålægget bliver sat på bordet og maden bliver smurt efter børnenes eget valg.
- Børnene sover som regel ude ellers inde efter behov.
- Så længe muligheden byder sig, går vi i musikalsk legestue.

Det er for mig vigtigt, at børnene lærer at lege sammen og blive sociale. Vi er meget ude og bruger tit og gerne skoven ved Gedesøen.

Jeg glæder mig til at se jer!

