



Jeg hedder Sus Qwist og bor i Antvorskovområdet.
Har været dagplejer siden 1988 og er oprindelig uddannet sygehjælper.
Bor i et dejligt et plans hus med to store legeværelser til børnene.
Den indhegnede have er indrettet med legehuse, sandkasse, legetøj og god plads til børnene og vores leg.

Jeg ser mig selv som et smilende menneske med et lyst og åbent sind.
Lægger vægt på nærvær, omsorg, tryghed og at børnene i det hele taget har det godt når de er hos mig.

Ting som jeg i min hverdag prøver at indarbejde når jeg foretager mig noget med børnene er bla:

- Spise og drikke selv, dække bord, tage tøj og sko af og på. m.v.
- Tage hensyn til hinanden, deles om legetøjet og gøre ting i fællesskab m.v.
- Rim og remser, sætte ord på alt, hvad vi gør. m.v.
- Musik, dans, sang m.v.

Vi arbejder med pædagogiske læreplaner et år af gangen. På den måde er der plads til fordybelse og at følge børnenes tempo.

Jeg har ingen fast ugeplan, men gør som jeg synes passer til vejret og børnenes humør.

Vi er meget ude og lege, også på den nærliggende legeplads. Eller vi besøger andre dagplejere.

Er vejret ikke til at være udendørs, er vi i legeværelserne, hvor vi leger, synger, danser eller sidder i køkkenet og tegner, maler eller leger med perler og lign.

Jeg går i legestue hver anden fredag sammen med to andre dagplejere.

I legestuen planlægger vi aktiviteterne tre måneder frem i tiden, på den måde får vi tilgodeset store som små.

I legestuen bliver børnene vænnet til større børnegrupper.

Jeg er tilknyttet en netværksgruppe der hedder "Det Kreative Univers", hvor jeg har været på kursus indenfor det kreative som består af musik, tegne, male og bruge ting fra naturen.



Med venlig hilsen

Sus Qwist

